



Η εφημερίδα διανέμεται δωρεάν.

Για κάθε φύλλο το Φροντιστήριο «Ψωμιάδης» προσφέρει 0,20€ στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μπορείτε να προσφέρετε κι εσείς όποιο ποσό επιθυμείτε στο «Χαμόγελο του Παιδιού».



ΑΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρα μαθητών (σελ. 2-4)

- ✓ Χριστούγεννα... anti-Σκρουντζ!
- ✓ Όλα στο καλάθι αγορών!
- ✓ Καλά Χριστούγεννα ή απλά καλές γιορτές;
- ✓ Χριστούγεννα και ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές «Αφού θα έχετε χρόνο...»
- ✓ Χριστούγεννα κ ηλικιωμένοι, φίλοι ή εχθροί;
- ✓ Η μοναξιά και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.

Ταξιδιωτικοί προορισμοί (σελ. 4)

- ✓ Χριστούγεννα στην Ελλάδα

Χριστουγεννιάτικα έθιμα (σελ. 5-6)

- ✓ Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις από όλο τον κόσμο
- ✓ Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα έθιμα
- ✓ Το «καλαντόνερν» και άλλα ποντιακά πρωτοχρονιάτικα έθιμα

Νόστιμη στήλη (σελ. 6)

- ✓ Οι ωραιότεροι κουραμπιέδες
- ✓ Χριστουγεννιάτικα μπισκότα

Στιγμές χαλάρωσης (σελ. 7)

- ✓ Χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλους
- ✓ Χριστουγεννιάτικα βιβλία για εφήβους και ενήλικες

Χριστούγεννα στην πόλη (σελ. 8)

Χαμόγελο του παιδιού (σελ. 8)

Σημαντικοί «συν... Άνθρωποι» !!!

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, γιορτές, ρεβεγιόν, δώρα, αγκαλιές, λάμψη, γκλάμουρ, ξεγνοιασιά, δυνατά γέλια. Μπορώ να τα κατανοήσω όλα αυτά, όμως ποιο είναι τελικά το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων; Αν θέλετε τη γνώμη μου, το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων είναι μία ειλικρινής και ουσιαστική αλλαγή στάσης ζωής. Μία πραγματική στροφή, που θα μας κάνει λίγο πιο «ανθρώπους» και πιο αληθινούς. Μια αλλαγή που θα μας οδηγήσει να ψάξουμε επίμονα τον καλύτερό μας εαυτό όχι σε κάποια υψηλή φιλοσοφική θεώρηση, αλλά στην απλότητα.

Την οφείλουμε στον εαυτό μας αυτήν την αλλαγή. Οφείλουμε από εγωκεντρικό να γίνουμε αλτρουιστές και από υλιστές ιδεολόγοι, που νιώθουμε πληρότητα και εσωτερική γαλήνη από τις απλές φιλικές και οικογενειακές στιγμές και από την προσφορά στο συνάνθρωπο. Εξίσου επιβάλλεται να γίνουμε λιγότερο αγχωτικοί εκτιμώντας όλα τα «αυτονόητα» που μας συμβαίνουν και τελικά καθόλου αυτονόητα δεν είναι για όλους. Πρέπει, τέλος, να πάψουμε να κρυβόμαστε μέσα στο μικρόκοσμό μας και να νιώσουμε ότι χρωστάμε πηγαία χαμόγελα σε όλους τους συνανθρώπους μας, γνωστούς και αγνώστους.

Αυτό είναι και το μήνυμα που αβίαστα εκπορεύεται από τα άρθρα των μαθητών μας σε αυτήν την εφημερίδα. Και, πιστέψτε με, είναι μήνυμα αγάπης! Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του Φροντιστηρίου μας, διότι αγκάλιασαν με την καρδιά τους τη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εφημερίδα μας και το στόχο της να ενισχύσει μια δομή του «Χαμόγελο του Παιδιού» στην πόλη μας! Οφείλω όμως να ευχαριστήσω και το ίδιο το «Χαμόγελο του Παιδιού», επειδή μας έδωσε την ευκαιρία να γίνουμε λίγο πιο «Άνθρωποι». Γιατί, αν εμείς θυμόμαστε μια-δυ φορές το χρόνο την έννοια της αλληλεγγύης και της προσφοράς, για τους ανθρώπους του «Χαμόγελου» είναι ιδρυτική και συστατική αρχή!

Ας γίνουμε, λοιπόν, σημαντικοί «συν... Άνθρωποι» αυτές τις γιορτές!

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά!

Γιώργος Ψωμιάδης

Χριστούγεννα...anti-Σκρουτζ

Ακούγοντας τη λέξη Χριστούγεννα περνάνε από το μυαλό χιλιάδες άλλες λέξεις, μυρωδιές, συναισθήματα, όπως φωτάκια, δέντρο, δώρα, διακοπές, οικογένεια, ζεστασιά, παιχνίδια και πολλά άλλα. Αν και αυτές οι σκέψεις είναι για τους περισσότερους από εμάς δεδομένες, για κάποιους ανθρώπους, δυστυχώς πολλούς, δεν είναι, καθώς πρώτη και τελευταία μέριμνα για αυτούς είναι η επιβίωσή τους. Φυσικά μιλάμε για ανθρώπους άστεγους, εξαρτημένους, γέρους και παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα, και γενικότερα ανθρώπους που η δυσκολία της ζωής δεν τους αφήνει όρια για ευχάριστες σκέψεις, τόσο μάλλον και για την υλοποίησή τους.



Ίσως, λοιπόν, εκτός από όλα τα παραπάνω να πρέπει να ταυτίσουμε τα Χριστούγεννα και με τον εθελοντισμό. Γιατί να μην μοιραστούμε την ευτυχία; Γιατί να μην χαρίσουμε χαμόγελα σε αυτούς που έχουν ξεχάσει να χαμογελούν; Ο εθελοντισμός δεν χρειάζεται απαραίτητα χρήματα. Εθελοντισμός είναι ακόμα και μια καλή πράξη. Να αφιερώσεις λίγο χρόνο για παιχνίδι σε παιδικά ιδρύματα, να χαρίσεις τα στολίδια που θα περισσέψουν ή τα παλιά σου παιχνίδια ή ακόμη και βιβλία που έχεις διαβάσει. Κάνοντας τέτοιες πράξεις εκτός απ' την χαρά που δίνουμε στους άλλους, κερδίζουμε κι εμείς οι ίδιοι μια αίσθηση πληρότητας, αναντικατάστατη. Εθελοντισμός θα πει βοήθεια. Και η βοήθεια μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή.

Από φέτος ας αρχίσουμε να βλέπουμε τα Χριστούγεννα ως μια γιορτή για όλους. Ας μοιραστούμε. Ας χαρίσουμε... Ας βοηθήσουμε.

Βαλέρια Λασκαρίδου

Όλα στο «καλάθι αγορών» !

Είναι ξανά η εποχή των Χριστουγέννων κατά την οποία σε μια έξοδο από το στολισμένο σπίτι σου περιβάλλεσαι από την στολισμένη πόλη, την μυρωδιά του τζακιού και των καμένων ξύλων, τα χαμόγελα των περαστικών που κουβαλούν ψώνια. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε, στα χαμόγελα και στα ψώνια, καθώς όλοι μας έχουμε παρατηρήσει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα καταναλωτισμού που μας πίνει κάθε χρονιά. Έχετε όμως αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό;

Η απάντηση είναι πολύ απλή. Απλώς θέλουμε να περάσουμε καλά! Αυτό περιλαμβάνει τις αγορές ρούχων για την έξοδο της Πρωτοχρονιάς, ανταλλαγή δώρων, αγορές μερικών καινούριων στολιδιών και την καθιερωμένη γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Γενικά, τα Χριστούγεννα αποτελούν το πρώτο διάλειμμα από την εργασία, τη σχολή και

το σχολείο μετά τη λήξη του καλοκαιριού και για αυτό όλοι μας θέλουμε να το διασκεδάσουμε στο έπακρο. Όλα αυτά ανήκουν στο πλαίσιο του απλού καταναλωτισμού. Τι συμβαίνει όμως όταν γινόμαστε θύματα του υπερκαταναλωτισμού; Διεισδύουμε πλήρως στην αντίληψη, ότι προκειμένου περάσουμε καλά και να θυμόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα πρέπει να ξοδέψουμε πολλά χρήματα σε προϊόντα που δεν έχουμε ανάγκη. Αρκετοί μάλιστα δεν μένουν μόνο στην αγορά

μερικών χριστουγεννιάτικων στολιδιών, αλλά επιθυμούν την ολοκληρωτική ανανέωση τους, την αγορά καινούριας καρνταρόμπας για την επίτευξη του επιθυμητού «φαινεσθαι» και την καθημερινή επίσκεψη σε μαγαζιά εστίασης. Αυτό είναι υπερκαταναλωτισμός! Βέβαια οι εταιρίες έχουν αντιληφθεί την κατάσταση αυτή και ενισχύουν την διαφήμιση προϊόντων με κάθε δυνατό τρόπο. Άλλωστε το κέρδος τους αυξάνεται δραματικά αυτήν την περίοδο.

Σίγουρα δεν προτείνω να μην κάνουμε καμία αγορά, απλά να αγοράζουμε με μέτρο και να προμηθευτούμε το κάτι παραπάνω, εάν αυτό μας κάνει χαρούμενους. Τα Χριστούγεννα επικεντρώνονται σε αυτό το κλίμα, της χαράς, της αλληλεγγύης και την συνεισφοράς. Ίσως πρέπει να συμβάλουμε περισσότερο στα δύο τελευταία!

Γιάννης Καψάλης

Καλά Χριστούγεννα ή απλά καλές γιορτές;

Χριστούγεννα! Η αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων. Τα σχολεία κλείνουν και αρχίζουν οι διακοπές. Τα σπίτια, οι δρόμοι είναι στολισμένοι και οι άνθρωποι αρχίζουν έναν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τα τελευταία ψώνια του χρόνου: δώρα και φυσικά τα υλικά για το μενού του χριστουγεννιάτικου τραπέζιού. Πόσοι από εμάς όμως, γνωρίζουμε το πραγματικό νόημα αυτής της γιορτής;

«Και ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο». Το νόημα των Χριστουγέννων εμπεριέχεται στη λέξη ΑΓΑΠΗ. Την αγάπη που ο ίδιος ο Χριστός μας διδάξε με την ενανθρώπιση Του και μετέπειτα με τη Θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Την αγάπη που μπορούμε έμπρακτα να δείξουμε στους συνανθρώπους μας μέσω της αυταπάρνησης και της αλληλεγγύης. Είναι μια αφορμή, για να περάσουμε χρόνο με τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα αλλά και για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας απλόχερα και με ανιδιοτέλεια σε άτομα που πραγματικά τη χρειάζονται. Μέσα από την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια μάς δίνεται ακόμη μια ευκαιρία να βελτιώσουμε τον εαυτό μας κάνοντας μια εσωτερική ενδοσκόπηση και διορθώνοντας τα όποια λάθη μας.



Στην εποχή μας, όμως, το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων έχει αλλοιωθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν κυρίως την επιφάνεια και όχι την βαθύτερη σημασία αυτής της γιορτής. Αυτό συμβαίνει, γιατί η κρίση αξιών στην οποία επικρατεί το «εγώ» αντί του «εμείς», οδηγεί στην απουσία ενσυναίσθησης και στην αδιαφορία για τα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Ο υλισμός που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, δημιουργεί πλασματικές ανάγκες, που με τη σειρά τους οδηγούν στον υπερκαταναλωτισμό. Έτσι, στόχος των ανθρώπων καταλήγει να είναι η απόκτηση όλο και περισσότερων αγαθών και όχι η καλλιέργεια των ανθρωπίνων αξιών. Το φαινόμενο αυτό συμπληρώνεται από τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα με τον οποίο δρουν οι περισσότερες εταιρίες και η διαφήμιση, με αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται τελικά σε μια εμπορική γιορτή.

Παρότι η σημασία των Χριστουγέννων τείνει να χαθεί, εξακολουθεί να είναι μια γιορτή η οποία μας θυμίζει ότι δεν έχει χαθεί η αγάπη, η καλοσύνη και η ανθρωπιά. Ας αφήσουμε, λοιπόν, το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου να αγγίξει τις καρδιές μας και να ζεστάνει την ψυχή μας με χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία. Καλά Χριστούγεννα!

Αναστασία Στράτου

Χριστούγεννα και ελεύθερος χρόνος για τους μαθητές «Αφού θα έχετε χρόνο...»

Πόσες εργασίες έχουμε; Πόσα κριτήρια αξιολόγησης και πόσες σελίδες με ασκήσεις; Αυτές είναι ερωτήσεις που συνηθίζεται να ακούμε πλέον τα Χριστούγεννα από τους μαθητές, την στιγμή που πριν μερικά χρόνια ήταν ακόμα "παιδιά" και οι μόνες σκέψεις τους ήταν τί δώρο θα ζητήσουν φέτος από τον Άγιο Βασίλη και από τους γονείς τους. Πόσο ραγδαία άλλαξαν οι σκέψεις και τα προβλήματα τους μέσα σε λίγα χρόνια!



Κάθε χρόνο όταν πλησιάζει αυτή η εποχή των Χριστουγέννων κατά την οποία οι μαθητές θα έπρεπε να ξεκουραστούν από την δύσκολη, γεμάτη μαθήματα, υποχρεώσεις και άγχος χρονιά καταλήγει σε δυο εβδομάδες που προκαλούν περισσότερο άγχος και διπλάσιες υποχρεώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι καθηγητές βρίσκουν την ευκαιρία να «φορτώσουν» τους μαθητές με περισσότερες εργασίες με την δικαιολογία πως εφόσον τα σχολεία θα είναι κλειστά, οι μαθητές θα έχουν άπλετο χρόνο να κάνουν ένα «βουνό» από ασκήσεις, καθώς και να αρχίσουν τις επαναλήψεις γιατί μετά τις «διακοπές» θα συνεχίσουν τα αμέτρητα διαγωνίσματα τα οποία για κάποιο περίεργο λόγο δεν τελειώνουν ποτέ. Για να μην ξεχάσουμε και τους μαθητές που πηγαίνουν σε φροντιστήριο παράλληλα με το σχολείο και πολύ συχνά η περίοδος εξετάσεων είναι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και αλλάζουν χρόνο γράφοντας αν η μετοχή είναι συνημμένη ή απόλυτη και ποια είναι η τιμή της εξίσωσης x.

Όλοι, λοιπόν, αγνοούν το γεγονός πως οι μαθητές δεν είναι μηχανές που κάθονται σε ένα γραφείο και λύνουν ασκήσεις αλλά άνθρωποι που θα έπρεπε να έχουν και ζωή εκτός των μαθημάτων, να περνούν χρόνο με τους φίλους και την οικογένεια τους ή ακόμα και μόνοι τους μακριά από το άγχος των μαθημάτων. Λόγω της παύσης από το σχολείο αυτές τις δυο εβδομάδες οι μαθητές θεωρείται πως έχουν επιτέλους χρόνο να βρεθούν με όλους τους φίλους τους, με τους οποίους τόσο καιρό δεν έβγαιναν καθώς ποτέ κανείς δεν έχει χρόνο, τώρα όμως με τον καταστροφικό συνδυασμό των καθηκόντων του σχολείου και των διαγωνισμάτων όλα αυτά αποτελούν όνειρο.

Έχοντας βιώσει αυτήν την επώδυνη μετάβαση από την ξέγνοιαστη παιδική ηλικία στην απαιτητική μαθητική ζωή γνωρίζω καλά πως η προτεινόμενη λύση από όλους είναι το πρόγραμμα το οποίο σε λίγο θα «κανατιναχτεί» και αυτό εκτός από το μυαλό των μαθητών. Παρόλα αυτά κατά την γνώμη μου, η μόνη λύση είναι οι θετικές σκέψεις ότι τα Χριστούγεννα που θα αποτελούνται μόνο από βόλτες, γλυκά και ψώνια θα έρθουν μια μέρα όσο μακριά και αν είναι αυτή...

Ελίνα Ξίγγου

Χριστούγεννα και ηλικιωμένοι, φίλοι ή εχθροί;

Τα Χριστούγεννα είναι μια μαγική εποχή του χρόνου, γεμάτη χαρά, ζεστασιά και πνεύμα προσφοράς. Για τους ηλικιωμένους όμως, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο μια εποχή για γιορτές, αλλά και μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με όλους τους προηγούμενους εαυτούς τους μέσα από τις διάφορες αναμνήσεις τους.

Καθώς όλη η οικογένεια μαζεύεται για άλλη μια φορά γύρω από ένα κοινό τραπέζι, για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, κυριαρχεί το συναίσθημα της νοσταλγίας και, εν μέρει, της θλίψης, αφού γίνεται πιο αισθητή η πάροδος του χρόνου. Σίγουρα όμως εξασφαλίζει την έννοια της ευγνωμοσύνης και της οικογενειακής ζεστασιάς, κάτι που πολλές φορές λείπει από την καθημερινότητα των ηλικιωμένων.

Η χαρά της επανένωσης με παιδιά και εγγόνια, φέρνει απέραντη ευτυχία και μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Τα γέλια, οι ιστορίες, συμβάλλουν στο να γίνουν τα Χριστούγεννα μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση για τους ηλικιωμένους.

Καλό θα ήταν, λοιπόν, αυτά τα Χριστούγεννα να μην ξεχάσουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, ακόμα και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα απόσταση. Με την βοήθεια της ανάπτυξης της τεχνολογίας, μέχρι και ένα γεύμα από «μακριά» μπορεί να προκαλέσει τα ίδια συναισθήματα της ζεστασιάς και της αγάπης μεταξύ των μελών της οικογένειας, κατάσταση που χαρακτηρίζει το κλίμα των εορτών.

Ιωάννα Ιακωβίδου



Η μοναξιά και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων

Τι είναι τα Χριστούγεννα πράγματι; Για κάποιους είναι μια ευκαιρία για απόδραση, για άλλους αφορμή για ξεκούραση ή λαμπερά πάρτι και κοσμικές εκδηλώσεις. Για τους περισσότερους είναι μια ανάμνηση από όμορφες οικογενειακές συγκεντρώσεις σε στολισμένα σπίτια, λαχταριστές μρωδιές από τα μελομακάρονα και τη γαλοπούλα της μαμάς και από κάλαντα με τις παρέες από τα άγρια χαράματα.

Σε αντίθεση με αυτήν την κλασική μαγική εικόνα των Χριστουγέννων που περιλαμβάνει στιγμές ευτυχίας και ξεγνοιασιάς, για κάποιους ανθρώπους τα Χριστούγεννα είναι μια από τις πιο αγχωτικές και δύσκολες περιόδους του χρόνου. Κάθε χρόνο την περίοδο των γιορτών, υπάρχουν συνάνθρωποί μας που υποφέρουν από μελαγχολία, την αποκαλούμενη «κατάθλιψη των Χριστουγέννων».



Οι αυξημένες προσδοκίες την περίοδο αυτή και το άγχος να ανταποκριθεί κανείς στην ιδανική εικόνα των γιορτών είναι από τις βασικότερες αιτίες που προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Η αγωνία μας να αντεπεξέλθουμε στις «απαιτήσεις» των ημερών μάς προσδίδει ένα μεγάλο ψυχικό φορτίο και άγχος να ανταποκριθούμε στην εικόνα που οι ίδιοι έχουμε στο μυαλό μας. Την εικόνα αυτήν επιτείνουν οι Χριστουγεννιάτικες ταινίες με αγαπημένες οικογένειες να κάθονται μαζί και να απολαμβάνουν ένα γεύμα ζετυλίγοντας τα δώρα και χαμογελώντας χαρούμενα σε σπίτια ζεστά και υπέροχα στολισμένα. Αυτό όμως δυστυχώς δεν ισχύει για όλους.

Ειδικά όσοι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, όσοι υποφέρουν από κάποια ασθένεια ή ψυχική νόσο, όσοι έχουν χωρίσει ή έχουν μείνει άνεργοι πιθανόν να περνάνε δύσκολα αυτές τις μέρες. Στην

πραγματικότητα, οι γιορτές μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ακόμα πιο μοναχικοί και αποκομμένοι από ποτέ, ακόμα και αν περιβάλλονται από φίλους και συγγενείς.

Υπάρχουν άραγε τρόποι και πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μελαγχολίας και τη διαχείριση του αρνητικού συναισθήματος; Μερικές προτάσεις που θα βοηθούσαν στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της θλίψης των γιορτών είναι :

✓ Μην καλλιεργείτε υπερβολικές προσδοκίες που τελικά θα σας οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην απογοήτευση. Απολαύστε στιγμές και ανθρώπους που είναι παρόντες και μη στενοχωριέστε για τους απόντες.

✓ Σκεφτείτε ότι δεν είστε οι μόνοι που αισθάνεστε μελαγχολικά και μην αρνείστε τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθετε. Μην καταπιέξετε και νιώστε τη νοσταλγία, τη μελαγχολία και τη μοναξιά χωρίς να αισθανόμαστε ντροπή για τα συναισθήματα που μας κατακλύζουν.

✓ Προσπαθήστε να γεμίσετε τον χρόνο σας με κάτι ευχάριστο καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα και τα ταλέντα σας. Κάντε έναν περίπατο στη φύση, απολαύστε τη συντροφιά ενός βιβλίου, φτιάξτε το αγαπημένο σας γλυκό ή φαγητό. Γράψτε σε ένα χαρτί τους λόγους για τους οποίους νιώθετε ευγνωμοσύνη. Μετατρέψτε τη μοναξιά σας σε κάτι θετικό και ευχαριστηθείτε τις νέες σας εμπειρίες.

✓ Προσφέρετε εθελοντική εργασία, η οποία αποδεδειγμένα αποτρέπει το άγχος, μειώνει τη θλίψη και ενισχύει το αίσθημα της συντροφικότητας και της ομαδικότητας. Στην εποχή μας υπάρχουν άνθρωποι ευάλωτοι γύρω μας που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας, μια καλή κουβέντα, λίγη συμπόνια.

Ιδιαίτερα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, ή ακόμα και οι μοναχικοί ηλικιωμένοι της γειτονιάς μας, δεν πρέπει να ξεχνιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και ειδικά τις μέρες των γιορτών. Κι αν δεν μπορούν να είναι μαζί μας, ένα τηλεφώνημα, μια ζεστή ευχή ή ακόμη και μια βιντεοκλήση είναι το «γιατρικό» για να αντέξουν και να είναι δυνατοί για ακόμη μια χρονιά. Η ευχή για τους ηλικιωμένους έχει τεράστια αξία, ειδικά όταν βγαίνει από το στόμα των παιδιών και των εγγονών τους. Αν μάλιστα συνοδεύεται από μια ζεστή αγκαλιά και ένα φιλί, φαντάζει γι' αυτούς σαν να ζουν το αληθινό θαύμα των Χριστουγέννων.

Ένας ζεστός λόγος, λίγη αγάπη, μια μικρή βοήθεια ποτέ κανέναν δεν έβλαψε και ίσως εκεί να κρύβεται το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα από μας. Παρουσιάζει όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι μπορεί να ενισχύσει την ανθρωπιά, την αγάπη, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη για όσους έχουν ανάγκη.

Γιώργος Αναστασιάδης

Ταξιδιωτικοί προορισμοί

Χριστούγεννα στην Ελλάδα

Τα Χριστούγεννα, όπως και η Πρωτοχρονιά, είναι μια γιορτή που ερχόμαστε κοντά με στους ανθρώπους που αγαπάμε, ανακαλύπτοντας όμορφες αναμνήσεις και δημιουργώντας καινούργιες. Είναι, λοιπόν, αρκετά συνηθισμένο να ταξιδεύουμε σε διάφορα μέρη για να περάσουμε αυτές τις χαρμόσυνες μέρες. Εντός της χώρας, υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ευχάριστοι προορισμοί που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Δύο από τους πιο εντυπωσιακούς και κυρίως οικογενειακούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς είναι τα Τρίκαλα και η Δράμα.

Τα **Τρίκαλα** είναι μια περιοχή που αξίζει να την επισκεφτεί κανείς όλες τις εποχές. Παρόλα αυτά τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που τα ξεχωρίζουν. Είναι αυτή την περίοδο που ο πρώην Μύλος Μαστόπουλου, ο πρώτος βιομηχανικός αλευρόμυλος που χτίστηκε στην Ελλάδα και μεγαλύτερος των Βαλκανίων, μετατρέπεται σε Μύλο των Ξωτικών, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Επίσης, αξίζει μια βόλτα στην παλιά συνοικία Βαρούσι, με τα χαγιάτια και τα σαχνισιά να ξεδιπλώνουν την ιστορία της πόλης. Ακόμα, μαγευτική εμπειρία είναι μια περιήγηση στις όχθες του Ληθαίου ποταμού, του υδάτινου κοσμήματος της πόλης, και μια ανάβαση μέχρι το «Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου».



Η **Δράμα**, από την άλλη, είναι ένας ακόμη κλασικός χριστουγεννιάτικος προορισμός. Το βασικό χριστουγεννιάτικο αξιοθέατό της είναι η «Ονειρούπολη», το εορταστικό χωριό της πόλης. Επίσης, αξίζει μια επίσκεψη στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, όπου βρίσκονται και οι ομώνυμες πηγές και στο οποίο ξύλινα γεφυράκια, μεγάλα πλατάνια και νερόμυλοι κάνουν τη βόλτα στο πάρκο αξέχαστη. Ακόμη, λίγο έξω από την πόλη υπάρχει το Σπήλαιο Αγγίτη, το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο στην Ελλάδα, που αξίζει να δει κανείς μόνο και μόνο για την εντυπωσιακή έξοδο του ποταμού μέσα από το βουνό. Τέλος, υπάρχει το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, που αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό για λάτρες του σκι και του σνούμπορντ.



Πηγές : <https://www.travel.gr/best-of/christoygenna-stin-ellada-5-proorismoi/>

Αποστολία Πράπα

Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις από όλο τον κόσμο

Σε πολλές χώρες, ο Άι Βασίλης αποτελεί τον φορέα των δώρων για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Στην **Ιταλία**, ωστόσο, η παράδοση είναι διαφορετική, καθώς τα δώρα φέρνονται από μια ευγενική αλλά περίεργη μάγισσα που ονομάζεται "La Befana". Η ιταλική παράδοση λέει ότι η La Befana δεν ήταν παρούσα όταν οι τρεις μάγοι την φώναζαν για να δει το Χριστό που γενιόταν, καθώς ήταν απασχολημένη με τις δουλειές της. Εξαιτίας αυτής της απώλειας, η La Befana εμφανίζεται μερικές ημέρες μετά τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, και αφήνει δώρα σε κάθε σπίτι, ελπίζοντας να βρει το Άγιο Βρέφος που δεν είχε την ευκαιρία να συναντήσει κατά τη γέννησή του.



Κι ενώ στην Ιταλία τα παιδιά περιμένουν με ανυπομονησία μια μάγισσα επάνω σε σκούπα, στη **Νορβηγία** προσπαθούν να κρυφτούν από αυτές. Πιο συγκεκριμένα, στη Νορβηγία, υπάρχει μια παραδοσιακή πεποίθηση ότι η παραμονή των Χριστουγέννων συμπίπτει με την άφιξη μαγισσών και κακών πνευμάτων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί Νορβηγοί έχουν ως συνήθεια να κρύβουν τις σκούπες τους πριν κοιμηθούν. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτήν την πρακτική είναι να αποτρέψουν τις μάγισσες από το να τις χρησιμοποιήσουν για τα κακά τους έργα. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι μάγισσες θα καταστρέψουν τις σκούπες, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αναζητούν σκούπες στις αυλές για να τις κλέψουν και να πετάξουν με αυτές στον ουρανό.



Στην πολύπαθη **Ουκρανία**, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα δεν φέρνουν μόνο λάμψη από τα πολύχρωμα στολίδια, αλλά κρύβουν επίσης μια παραδοσιακή ομορφιά. Ψεύτικες αράχνες και ιστοί αράχνης συνθέτουν ένα ξεχωριστό έθιμο, που σύμφωνα με τους Ουκρανούς, φέρνει τύχη. Αυτό το έθιμο βασίζεται σε μια συγκινητική ιστορία, όπου μια φτωχή γυναίκα, αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα, δεν μπόρεσε να στολίσει το δέντρο της. Το πρωί των Χριστουγέννων, τα παιδιά της ανακάλυψαν πως το πρωινό φως μετατρέπει τους ιστούς του δέντρου σε χρυσό και ασήμι. Έτσι υποστηρίζεται ότι όποιος εντοπίσει τον κρυμμένο ιστό που υπάρχει στο δέντρο, θα έχει τύχη στη ζωή του.



Ειρήνη Βαγγελινού

Παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα έθιμα

Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το 1539 στη Γερμανία στολίστηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα στολίδια του ήταν συσκευασμένα φαγητά ή είδη ρουχισμού ή άλλα χρήσιμα είδη και στη συνέχεια έγιναν διακοσμητικά αντικείμενα. Ο πρώτος που στολίσε δέντρο ήταν ο Μαρτίνος Λούθηρος. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι το έθιμο έχει ανατολίτικη προέλευση, καθώς ο Αναστάσιος Α' το 512 έχτισε στη Συρία έναν ναό με δύο ορειχάλκινα δέντρα. Στην Ελλάδα το έθιμο του στολισμού του δέντρου ήρθε για πρώτη φορά με τον Βαυαρό Βασιλιά Όθωνα το 1833. Αρχικά στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου και εν συνεχεία στην Αθήνα, όπου οι κάτοικοι έκαναν ουρές για να το θαυμάσουν. Σήμερα ο στολισμός του δένδρου συμβολίζει την ευτυχία των ανθρώπων και της φύσεως με τη γέννηση του Ιησού.

Βασιλόπιτα

Κάποτε στη Καισαρεία της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία που επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασίλειος ήλθε να τη καταλάβει ο Έπαρχος της Καππαδοκίας με πρόθεση να τη λεηλατήσει. Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους πιστούς να προσφέρουν κάποια χρυσαφικά, ώστε να τα δώσει στον επερχόμενο κατακτητή, που απειλούσε να λεηλατήσει την πόλη. Ο τύραννος «εξουδετερώθηκε» με τη βοήθεια του Θεού, πριν προλάβει να πάρει το χρυσάφι ή να προξενήσει καταστροφές. Έτσι, ο Μέγας Βασίλειος έπρεπε να επιστρέψει στους πιστούς τα πολύτιμα αντικείμενα που είχαν προσφέρει. Χωρίς να γνωρίζει σε ποια ήταν τα κάθε χρυσαφικά, ζήτησε να παρασκευαστούν ζεστά ψωμάκια μέσα στα οποία έκρυψε τα χρυσαφικά και τα μοίρασε στους πιστούς. Κάθε πιστός, όταν άνοιξε το ψωμάκι, βρήκε μέσα τα δικά του χρυσαφικά. Σήμερα έμεινε σαν έθιμο να βάζουμε ένα φλουρί μέσα στη βασιλόπιτα και να την κόβουμε με την αλλαγή του χρόνου, δηλαδή την γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου, προς τιμήν του.

Σπάσιμο ροδιού

Το ρόδι από την αρχαιότητα συμβολίζει την καλοτυχία, την αφθονία και τη γονιμότητα. Το σπάσιμο του ροδιού ήταν έθιμο αρχικά της Πελοποννήσου, ενώ συναντάται και στις Σέρρες. Σταδιακά επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση την Πρωτοχρονιά η οικογένεια πηγαίνει στην Εκκλησία να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και να υποδεχθεί το νέο έτος. Ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει μαζί του στην Εκκλησία το ρόδι για να «ευλογηθεί». Όταν όλοι επιστρέφουν σπίτι, εκείνος πρέπει να χτυπήσει την πόρτα για να του ανοίξουν, ώστε να είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι τη νέα χρονιά. Τη στιγμή εκείνη σπάει το ρόδι και εύχεται να πλημμυρίσει το σπίτι υγεία, ευτυχία και χαρά, όσες είναι και οι ρώγες του ροδιού.

Ιωάννα Παπαχαρισίου

Το «καλαντόνερν» και άλλα ποντιακά πρωτοχρονιάτικα έθιμα

Μπορεί πλέον η πρόποση με τον ερχομό του νέου χρόνου να γίνεται με κρασί ή σαμπάνια, όμως σύμφωνα με την ποντιακή παράδοση οι ευχές γίνονται με νερό από το πηγάδι, το «καλαντόνερν». Σε περιοχές κατεξοχήν αγροτικές και κτηνοτροφικές η παράδοση συνδέεται με την καλή σοδειά και τη γονιμότητα. Το βράδυ της πρωτοχρονιάς η νοικοκυρά (κοδέσπενα) ετοιμάζει το τραπέζι και το στολίζει με «τριγώνια», «λαβάσια», τη βασιλόπιτα και ένα βαθύ πιάτο με καλαμπόκια («τσουπάδε»), κριθάρια, ξηρούς καρπούς και μεταλλικά νομίσματα. Στην αλλαγή του χρόνου πάει στο πηγάδι, αφήνει εκεί ένα «τριγώνι» και παίρνει το πρώτο νερό της χρονιάς, «καλαντόνερν», για να το φέρει στο σπίτι μαζί με ένα μικρό κλαδάκι από καρυδιά, το «καλαντοκούρ». Όταν επιστρέφει, ο νοικοκύρης την καλοδέχεται με ένα φιλοδώρημα («παζίς»). Η νοικοκυρά βάζει σε όλους τους συνδαιτυμόνες να πιούν «καλαντόνερν» και εύχονται τα χρόνια πολλά. Ο νοικοκύρης πρώτος, πετώντας σε όλο το σπίτι τους καρπούς και τα χρήματα από το πιάτο, εύχεται ως εξής: «Αρχή κάλαντα και αρχή το νέον έτος, εξέβαμε ας σην κακοχρονιάν και εσέβαμε σην καλοχρονιάν, ο νέον χρόνον με υγειάν και χαράν, δώσ' σο άλογον κριθάρια και σον πετεινόν τσουπάδε, υειάν και ευλοϊάν».

Την επόμενη ημέρα το «καλαντοκούρ» παίρνει τη θέση του στο εικονοστάσι για το καλό της νέας χρονιάς. Τα παιδιά που θα ξυπνήσουν πιο νωρίς μαζεύουν τα κέρματα απ' όλες τις γωνιές του σπιτιού και κάθονται φρόνημα, για να μην τα «καλαντιάσουν» (μαλώσουν) οι μεγάλοι, με τη σκέψη ότι, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα τους μαλώνουν όλη τη χρονιά.

Όλα αυτά τα έθιμα τα ζούσα κι εγώ κάθε φορά που αλλάζαμε χρόνο στους παππούδες μου και τα έχω πάντα μέσα μου ως πολύ γλυκές αναμνήσεις.

Γιώργος Ψωμιάδης



Νόστιμη στήλη

Οι ωραιότεροι κουραμπιέδες!!!

Υλικά:

- 750γρ. αλεύρι μαλακό
- 1 πιατάκι του ελληνικού καφέ ζάχαρη
- 500 γρ. βούτυρο γάλακτος σε θερμοκρασία δωματίου
- 4 κρόκοι
- ½ κούπα κονιάκ ή λικέρ μαστίχας
- ½ κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο τριμμένο
- 2 φλιτζάνια αμύγδαλα καβουρδισμένα
- 500 γρ. ζάχαρη άχνη
- 2 βανίλιες



Εκτέλεση: Χτυπάμε το βούτυρο και τη ζάχαρη στο μίξερ για 10 λεπτά μέχρι να αφρατέψει πολύ καλά. Εν τω μεταξύ βάζουμε τα καθαρισμένα αμύγδαλα σε ένα ταψάκι και τα ψήνουμε στο φούρνο στους 180-200 °C μέχρι να ροδίσουν, περίπου 8-10 λεπτά. Περιμένουμε να κρυσώσουν και τα κόβουμε όσο ψιλά θέλουμε. Στο μίξερ όπου χτυπάμε τη ζάχαρη με το βούτυρο προσθέτουμε έναν-έναν τους κρόκους ,μέχρι να τους απορροφήσει καλά το μείγμα και ρίχνουμε το κονιάκ και το μοσχοκάρυδο. Σταματάμε το μίξερ και δουλεύουμε με το χέρι προσθέτοντας λίγο-λίγο το αλεύρι κοσκινισμένο. Εάν είναι πολύ μαλακή η ζύμη και κολλάει στα χέρια, ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμα αλεύρι. Στο τέλος ρίχνουμε τα αμύγδαλα. Φροντίζουμε η ζύμη μας να είναι αφράτη και όχι σκληρή. Απλώνουμε λαδόκολλα στο ταψί και δίνουμε στους κουραμπιέδες ότι σχήμα θέλουμε ,στρογγυλό αστεράκι μισοφέγγαρο. Τους αραδιάζουμε αραιά τον έναν δίπλα στον άλλο ,γιατί γίνονται διπλάσιοι στο ψήσιμο. Έχουμε προθερμάνει τον φούρνο στους 170 βαθμούς και ψήνουμε 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Έχουμε βάλει σε μια λεκανίτσα την κοσκινισμένη άχνη και τις βανίλιες και όπως βγάζουμε τους κουραμπιέδες από το φούρνο τους ρίχνουμε λίγους -λίγους στην άχνη και τους αχνίζουμε. Τους τοποθετούμε σε πιατέλα και τους αχνίζουμε ξανά από πάνω με τη άχνη ζάχαρη.

Καλή Επιτυχία και Καλές Γιορτές!

Κωνσταντίνος Ακριτίδης

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα!

Υλικά:

- 150 γρ. βούτυρο
- 3/4 φλ. ζάχαρη
- 3/4 φλ. πετιμέζι
- 1/2 κ.γ. αλάτι
- 1 1/2 κ.γ. τζιτζερ
- 1 1/2 κ.γ. κανέλα
- 1/4 κ.γ. γαρούφαλλο
- 1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο
- 1 τεμάχιο/ια πορτοκάλι
- 1 τεμάχιο/ια αυγό
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1/2 κ.γ. σόδα
- 3 1/2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις



Εκτέλεση: Αρχικά, κοσκινίζουμε πρώτα το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και τη σόδα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά, βάζουμε το βούτυρο να λιώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη το πετιμέζι, το αλάτι, το ξύσμα πορτοκαλιού και το τζιτζερ και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη και να ενωθούν τα υλικά. Αφήνουμε στην άκρη να γίνει χλιαρό το μίγμα. **Η ζύμη:** Προσθέτουμε το αυγό και με μίξερ χειρός ή σύρμα χτυπάμε τα υλικά για 1-2' να γυαλίσει. Προσθέτουμε το αλεύρι στα υγρά υλικά. Ανακατεύουμε με κουτάλι ή σπάτουλα να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη στα δυο. Δίνουμε σχήμα παραλληλόγραμμο σε κάθε κομμάτι της σαν χοντρό φύλλο. Τυλίγουμε καλά με μεμβράνη κι αφήνουμε στο ψυγείο το λιγότερο για 1 ώρα. Πρέπει να παγώσει πολύ καλά, αλλιώς θα σας δυσκολέψει στο άνοιγμα του φύλλου. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα στους 160 °C. Στρώνουμε αντικολητικό χαρτί σε 2 ταψιά.

Πλάσιμο: Αφού παγώσει καλά η ζύμη ανοίγουμε φύλλο λεπτό. Όσο πιο λεπτό είναι τόσο πιο τραγανά θα γίνουν. Όσο πιο παχύ τόσο πιο μαλακό θα βγει τα μπισκότο στο κέντρο. Σε αλευρωμένη επιφάνεια, βάζουμε τη ζύμη και με πλάστη

αλευρωμένο ανοίγουμε το φύλλο να γίνει λεπτό. Μπορούμε αντί για αλεύρι να χρησιμοποιήσουμε άχνη ζάχαρη ή να το ανοίξουμε ανάμεσα σε δυο λαδόκολλες. Κόψτε με διάφορα κουπ πατ που βουτάτε κάθε φορά που κόβετε, μέσα σε αλεύρι. Να τα κόβετε σε διάφορα σχήματα κοντά κοντά, ώστε να μην έχετε περισσεύματα χαμένα. Αραδιάζουμε τα στρωμένα με λαδόκολλα ψησίματος ταψιά αφήνοντας κενό μεταξύ τους. Ψήνουμε γύρω στα 10' περίπου, ανάλογα με το πάχος που έχουμε δώσει. Όταν αρχίσουν να σκουραίνουν οι άκρες στο 10' είναι έτοιμα. Αφήστε τα να κρυσώσουν τελείως.

Τα γιορτινά μπισκότα σας είναι έτοιμα!

Χριστίνα Σαββίδου

Χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλους

Home Alone



Είναι Χριστούγεννα και η πολύτεκνη οικογένεια των Μακάλλιστερ φεύγει για διακοπές. Ξεχνούν όμως πίσω κάτι... τον 8χρονο γιο τους, Κέβιν! Αρχικά ο μικρός ενθουσιάζεται, σύντομα όμως νοσταλγεί τους δικούς του, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και δύο γκαφατζήδες διαρρήκτες που προσπαθούν να εισβάλουν στο σπίτι.

The Grinch



Ο Γκριντς, ζει μοναχικά μέσα σε μια σπηλιά με μόνη συντροφιά τον πιστό του σκύλο Μαξ. Ο Γκριντς βλέπει τους γείτονές του στο Χούβιλ μόνο όταν του τελειώσουν τα τρόφιμα. Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, οι κάτοικοι του Χούβιλ του χαλάνε την ήρεμη μοναχικότητά του, με τους όλο και πιο μεγάλους και φωτεινούς εορτασμούς τους. Όταν δηλώνουν πως θα κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα πιο εντυπωσιακά, ο Γκριντς συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να ξανακερδίσει την ηρεμία του: να κλέψει τα Χριστούγεννα! Άραγε θα το καταφέρει;

Χριστούγεννα με το... ζόρι!



Πόσο όμορφα θα ήταν τα Χριστούγεννα χωρίς τα... Χριστούγεννα; Ο Λούις και η Νόρα Κρανκ, μπουχτισμένοι από το «πανηγύρι» των Χριστουγέννων, αποφασίζουν να περάσουν τις γιορτές στην Καραϊβική. Την τελευταία στιγμή, η κόρη τους αποφασίζει να περάσει τα Χριστούγεννα μαζί τους, στο σπίτι, μαζί με τον αρραβωνιαστικό της. Πρέπει τώρα να δημιουργήσουν εορταστική ατμόσφαιρα με το ζόρι σε μόνο 12 ώρες!

The Holiday



Η Αιρίς είναι μια ελεύθερη, βρετανίδα δημοσιογράφος που είναι ερωτευμένη με κάποιον, ο οποίος λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων αρραβωνιάζεται μια άλλη γυναίκα. Η Αμάντα είναι μια ελεύθερη, αμερικανίδα που έχει εταιρία παρασκευής τρέιλερ για ταινίες στο Χόλιγουντ και είναι ερωτευμένη με τον Ίθαν, ο οποίος απιστεί! Οι δύο απογοητευμένες κοπέλες, προσπαθούν να τα αφήσουν όλα πίσω και μέσω μιας ιστοσελίδας στο ίντερνετ, αποφασίζουν να ανταλλάξουν σπίτια για 15 ημέρες, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων γιορτών. Ο έρωτας δεν θα αργήσει να χτυπήσει την πόρτα και στις δύο!

Χριστουγεννιάτικα βιβλία για εφήβους και ενήλικες

Σέρλοκ, Λουπέν κι εγώ. Πέντε μυστήρια για τα Χριστούγεννα.

Τα Χριστούγεννα παίρνουν μια μυστηριώδη χροιά στο λονδρέζικο σαλονάκι του Μπράιονι Λοτζ και η αναμονή για τα μεσάνυχτα είναι η ιδανική ευκαιρία για την αφήγηση συναρπαστικών ερευνών και περιπέλοων αινιγμάτων. Πέντε φαινομενικά απίθανες υποθέσεις, που μόνο η ερευνητική ικανότητα των πιο έξυπνων μυαλών θα μπορούσε να λύσει.



Το πνεύμα του χιονιού: Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Ένα χριστουγεννιάτικο βιβλίο για αναγνώστες κάθε ηλικίας που αποτελείται από 24 κεφάλαια –ένα για κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα. Μια ιστορία μαγική που θα σας μεταφέρει στα δάση του Βορρά και θα σας ζεστάνει την καρδιά με τα συγκινητικά της μηνύματα για τη φιλία και την πίστη στην αγάπη. Ο Κρίστιαν λατρεύει τα Χριστούγεννα. Φέτος όμως θα είναι διαφορετικά, γιατί έχει χάσει τη μεγάλη του αδερφή. Καθώς κολυμπάει λυπημένος στην πισίνα, βλέπει ένα κοριτσάκι τη Χέντβιχ, ένα κορίτσι όλο ζωντάνια. Γίνονται φίλοι και πηγαίνουν μαζί στο σπίτι της για να πουν κακό. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Ένας παράξενος άντρας που εμφανίζεται ξαφνικά έρχεται για να δώσει τη λύση στο μυστήριο. Θα καταφέρει ο Κρίστιαν να ανακαλύψει το μυστικό της Χέντβιχ, αλλά και να φέρει ξανά στο σιωπηλό και

μελαγχολικό σπίτι του το πνεύμα των Χριστουγέννων; Και ποια είναι πραγματικά η Χέντβιχ;

Ένα Χριστουγεννιάτικο Δέντρο ... στο Πόρτμπαγκ. Τι συμβαίνει άραγε όταν ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι σπάει;

Όταν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο καταστρέφεται... ξεχνιέται; Χάνεται μέσα στο πέρασμα του χρόνου; Τρεις φίλοι αφήνουν την περιέργεια να τους ταξιδέψει στους μεγαλύτερους χριστουγεννιάτικους μελαδές που θα μπορούσαν να φανταστούν. Ας μην ξεχνάμε πως οι μύθοι δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, απλώς ζωντανεύουν μόνο σε όποιον επιτρέπει στον εαυτό του να τους πιστέψει.



Χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Οι δύο χριστουγεννιάτικες ιστορίες, που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτό το βιβλίο, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό το 1843 και το 1844, όταν πρωτοκυκλοφόρησαν. Ένας από τους δημοφιλείς λογοτέχνες εκείνης της εποχής ο Ρόμπερτ Λιούις Στίβενσον, δήλωσε: «Είναι τόσο καλές... κι εγώ ένιωσα τόσο όμορφα, τελειώνοντας το διάβασμα, που θ' αρχίσω ευθύς αμέσως να κάνω το καλό χωρίς να χάσω ούτε λεπτό... Βιάζομαι να βγω από το σπίτι μου και να βοηθήσω κάποιον... να συμπαρασταθώ σε κάποιον... Ω, τι όμορφο που πρέπει να είναι, νά 'χεις γράψει ένα τέτοιο βιβλίο, που σπρώχνει τους ανθρώπους στο καλό και γεμίζει τις καρδιές τους με αγάπη και συμπόνια...».



Το βιβλιοπωλείο των Χριστουγέννων.

Η Κάρμεν δούλευε ανέκαθεν στο τοπικό πολυκατάστημα. Έτσι, όταν το υπέροχο παλιό κτίριο έκλεισε τις πόρτες του για πάντα, βρέθηκε ξεκρέμαστη. Μόλις η αδερφή της, η Σοφία, της προτείνει μέσω της μητέρας του σου δουλειά σ' ένα χαριτωμένο μικρό βιβλιοπωλείο στο Εδιμβούργο και διαμονή στο ελεύθερο δωμάτιο του σπιτιού της, η Κάρμεν διστάζει. Ήταν πάντα πολύ επιφυλακτική ως προς το να δεχτεί βοήθεια. Ωστόσο δεν έχει πολλές εναλλακτικές, οπότε θα βρεθεί στη χιονισμένη πόλη έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό που η Σοφία δεν της είπε για το μικρό βιβλιοπωλείο είναι ότι «ξεψυχάει» οικονομικά και ότι, αν η Κάρμεν δεν καταφέρει να κάνει τη διαφορά πριν από τα Χριστούγεννα, ο ιδιοκτήτης του θα αναγκαστεί να το πουλήσει. Χωρίς να το ομολογεί σε κανέναν, η Σοφία είναι σίγουρη πως θα χρειαστεί ένα θαύμα για να σωθεί το κατάστημα, αλλά ίσως αυτά τα Χριστούγεννα η Κάρμεν τούς εκπλήξει...



Driving Home for Christmas.

Το ταξίδι με το αυτοκίνητο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους είναι πάντα το χαρμόσυνο ξεκίνημα των χειμερινών διακοπών για την Κέιτ και τον Εντ. Το κάνουν κάθε χρόνο τα τελευταία δέκα χρόνια που είναι ζευγάρι. Κανονικά από τα ηχεία του αυτοκινήτου ακούγονται χριστουγεννιάτικα τραγούδια και οι δυο τους φοράνε τα πιο αστεία τους εποχιακά πουλόβερ, μόνο που αυτή τη χρονιά μια παγωμένη σιωπή πλανιέται μες σ' αμάξι...



Ένας τρομερός τσακωμός τούς οδηγεί στην απόφαση να διαλύσουν τη σχέση τους, αλλά επειδή δεν μπορούν ξαφνικά να τα τινάξουν όλα στον αέρα, βάζουν τα δυνατά τους για μια τελευταία φορά... για χάρη των οικογενειών τους. Πρέπει να αντέξουν τρεις χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις, να αποκρούσουν τα πιεστικά ερωτήματα για το μέλλον της σχέσης τους αλλά και να αντιμετωπίσουν παλιούς έρωτες. Σίγουρα δεν πρόκειται για την πιο χαλαρή φάση, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτές οι γιορτές θα τους μείνουν αξέχαστες!

Εγκλήματα στην καρδιά του χειμώνα.

Μια υπέροχη συλλογή 12 ιστοριών με την υπογραφή της αγαπημένης Agatha Christie, ιδανική για ανάγνωση τις κρύες νύχτες του χειμώνα... Αν και το σκληρό φανάρι ειδικού, οι νιφάδες του χιονιού μπορεί να αποβούν μοιραίες, τα δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορεί να κρύβουν επικίνδυνες εκπλήξεις, ενώ τα γεύματα μπορεί να αποδειχτούν δηλητηριώδη και οι καλεσμένοι απρόβλεπτα δυσάρεστοι. Τα μυστήρια αναλαμβάνουν να λύσουν οι αγαπημένοι νετεκτίβ Ηρακλής Πουαρό και μς Μαρπλ.





Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

- ✓ Συμφωνική Μουσική (20 Δεκεμβρίου 2023) : Χριστουγεννιάτικη συναυλία συμφωνικής ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης «ΒΑΛΣ IN RED».
- ✓ Εδώ Λιλιπούπολη (22 Δεκεμβρίου 2023) : Τα τραγούδια.
- ✓ MOYSA: MUSICAL & BROADWAY (28 Δεκεμβρίου 2023).
- ✓ Ορχήστρα Ανατόρων Βιέννης (29-30 Δεκεμβρίου 2023) : μουσική και μπαλέτο.

Αστερόκοσμος (9/12-7/1)

Ένα μοναδικό Fun Park, παγοδρόμιο, 15 παιχνίδια, συναυλίες, μουσικοκινητικές παραστάσεις, harperings και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους θα δώσουν τον εορταστικό παλμό και φέτος, στους επισκέπτες του Αστερόκοσμου 2023-2024.



Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Αριστοτέλους (7/12-5/1)

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά έχει ως στόχο να τονωθεί η αγοραστική κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και παράλληλα να μεταφερθεί η εορταστική διάθεση σε κατοίκους και επισκέπτες. Σ' αυτή μπορεί να βρει κανείς παραδοσιακά γλυκά και ζεστά ροφήματα, χριστουγεννιάτικα είδη δώρων και παιχνίδια, χειροποίητα κοσμήματα και πολλά άλλα είδη.



Radio City Theatre (22-23/12)
Μάριος Φραγκούλης - Γιώργος Περρής



Mediterranean Cosmos (1/12-5/1)

Το Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι μας στο επίπεδο 1 περιμένει όλα τα παιδιά για χριστουγεννιάτικες κατασκευές, πειράματα γεμάτα ονειρόσκονη, μαθήματα από ΞωτικόΖογκλέρ, comic magic shows, αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών και face painting για τις πιο γιορτινές μεταμφιέσεις!



Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από τον Μάιο του 1996 αναλαμβάνοντας την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους στη Βόρεια Ελλάδα, προσπαθώντας καθημερινά τόσο για τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τους, όσο και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία.

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, Θεσσαλονίκη, 54645
Τηλέφωνο: 2310-250160
Email: Thessaloniki@hamogelo.gr

